

Er waait een nieuwe wind door Beitem

**In september opent in Beitem
gemeenschapszaal Beythem Kerke de
deuren. Peter Deberdt is als lid van de vzw
een van de drijvende krachten achter het
wijkhuis.**

“Bij de start van het project zocht de Stad mensen die hun schouders wilden zetten onder het beheer van deze nieuwe zaal. Ik ben al jaren lid van het Feestcomité en de nieuwe vzw Beythem Kerke is een mooi verlengstuk hiervan. Met het comité willen we absoluut ons steentje bijdragen om hier een succesverhaal van te maken.”

“Een van mijn stokpaardjes is onze professionele aanpak. We hebben een bestuur van acht mensen, met een dubbele rol voor elke functie zodat de continuïteit gegarandeerd is. Ook het beheer van onze zalen is toch wel modern, met een duidelijke all-in formule, draaiboeken, vrijwilligersvergoedingen en een heel professioneel onderhoud.”

“Een hele klus dus! Daarom hebben we een cultuurcel opgericht die allerlei activiteiten organiseert, zoals een comedyavond, fuif, film of gewoon gezellige ontmoetingsmomenten in de bar. Rond de kerktoren van Beitem zijn er geen cafés meer, maar met deze nieuwe gemeenschapszaal willen we de sociale cohesie stimuleren. Het wordt de ideale plaats om leven te creëren, daar ben ik rotsvast van overtuigd!”

Peter

